



Hildegard von Bingen

I Hildegards fodspor

På vores rejse i Hildegards fodspor, fra barndommen og til hendes død i 1179, boede vi på hotellet Zwei Mohren i Assmannshausen ved Rüdesheim, med udsigt til Rhinen.



Hotel Zwei Mohren

Om Hildegard

Hildegard af Bernersheim blev født i 1098 i Rhinlandet i Tyskland som det 10. barn i en adelsfamilie. Allerede fra sine tidligste år havde hun syner og en evne til at forudse hændelser i dagligdagen.

Som 8-årig blev hun givet til kirken, og hun blev elev af den unge adelskvinde Jutta von Sponheim, der levede som eremit i tilknytning til et benediktinerkloster nær Disibodenberg. Jutta lærte hende de liturgiske sange i messen og tidebønner og hun underviste hende i husførelse, håndarbejde, sygepleje og urtemedicin. Munken Volmar blev hendes præst og skriftefader og samtidig hendes lærer i latin. Hildegard blev benediktinernonne som 15-årig, og da Jutta døde, blev hun leder af klosterfællesskabet.



Klosteranlægget i 1150



i dag

Rupertsberg og abbediet St. Hildegard

I 1150 stiftede Hildegard et nyt klosterfællesskab, Rupertsberg i nærheden af Bingen i den grønne Rhindal, og i 1165 grundlagde hun abbediet St. Hildegard, på den anden side af Rhinen ved byen Rudesheim. Mens hun som abbedisse varetog ledelsen på begge klostre, komponerede hun musik og skrev bøger.



Rupertsberg



Abtei St. Hildegard

Hildegard spænder meget vidt og har efterladt sig et stort forfatterskab inden for teologi, filosofi, lægekunst og naturvidenskab. Derudover rejste hun rundt som prædikant og nød stor indflydelse som personlig rådgiver for både kejsere og paver, konger og kirkemænd og mange andre.

Guds basun

Hildegard fik gennem hele sit liv visioner ved højlys dag. Hun opfattede sig selv som Guds talerør, "Guds basun", med den profetiske opgave at rense og reformere Kirken. Hendes åbenbaringer blev bedømt på et kirkemøde i 1147, og Paven godkendte hendes visioner som ægte guddommelige åbenbaringer i pagt med Bibelen og Kirkens lære. Paven pålagde hende derfor at udbrede, hvad Gud lod hende se og høre, og herefter bredte hendes ry som kristen profet sig ud over hele Europa.



Det levende lys

Hildegards relikvier



Relikvie skrin

I den lokale sognekirke i Erbingen findes et skrin, hvor Hildegards relikvier opbevares. Kirken var imidlertid lukket på det tidspunkt, hvor vi nåede frem kirken.

Åndelig søgen

Nutidens stigende interesse for spiritualitet gør, at mange søger inspiration i tekster skrevet af middelalderlige mænd og kvinder, blandt andet Hildegard af Bingen. Hendes forståelse for problemer, vi i dag vil kalde økologiske, og hendes tanker om den indre sammenhæng mellem alt levende og den skabende Guds nåde og kærlighed, gør indtryk på trods af de århundreder, der er gået.

Hildegards univers passer også til nutidens behov for en kristendom, der ikke kun taler til forstanden, og flere danske folkekirkepræster finder stor inspiration og opbyggelse hos hende.

Arne Gundel, maj 2012.